

Brandwijk, november 2023

Onderwerp: Aanbieding boek *De oversteek*



Beste lezer,

Van een losse gedachte via een min of meer terloopse opmerking naar een concreet boek met mijn naam erop. Dat is in een notendop wat mij gedurende het afgelopen jaar is overkomen.

Nog een beetje beduusd maar vooral met veel genoegen, trots en dankbaarheid kondig ik met deze brief dan ook de geboorte van mijn geesteskind aan, getiteld *De oversteek*, subtitel: *Een ex-melkveehouder over de hang naar traditie en de wil tot verandering*.

Allereerst is het een autobiografisch verhaal. Ik beschrijf mijn onbezorgde kindertijd en vervolgens mijn bestaan als melkveehouder in het Hollandse veenweidegebied, meer specifiek: de Alblasserwaard. Dat bestaan ervoer ik na een enthousiast begin als toenemend zwaar en op het laatst zelfs nauwelijks nog te dragen. Dat had te maken met ingrijpende externe ontwikkelingen van allerlei aard, maar meer nog met een innerlijke strijd en het gevoel niet te doen wat bij mij paste.

Na de crisis volgde de loutering. In 2006 verliet ik de oever van mijn oude leven, stak de levensrivier over en vond een nieuwe en voor mij meer voldoening gevende invulling aan de overzijde. In de hoedanigheid van pastoraal agrarisch coach kom ik, puttend uit eigen ervaringen, sinds 2008 boeren-in-nood te hulp en probeer hun te laten zien dat er eigenlijk altijd een uitweg is.

De actuele situatie – ik denk met name aan de stikstofcrisis – plaatst de agrarische wereld in het brandpunt van de belangstelling. Maar ondanks alle aandacht van de media leven er in de buitenwereld veel misverstanden over wie de boeren zijn, wat hen drijft en waar ze naartoe willen. Vanuit mijn persoonlijke geschiedenis doe ik met *De oversteek* een poging om de 'boerenzaak' te duiden. Dit doe ik onder andere door het grotere plaatje te tonen en de agrarische tradities te belichten. Maar ook laat ik de verbintenis van boeren met hun land zien en onderstreep ik hun bereidheid zich in te zetten voor een verbetering van natuur en milieu.

Nadrukkelijk richt ik me hierbij tot een aanzienlijk breder publiek dan alleen de agrarische wereld. Het is immers van groot belang de diepe kloof tussen verstedelijkte gebieden en het platteland te dichten.

**Het boek is te bestellen op mijn website www.jandenboer.com
of door invulling van het bestelformulier.**

Ik hoop uw interesse te hebben gewekt en zie uw aanvraag voor een of meer exemplaren van *De oversteek* dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Jan den Boer